

# Wereldkeuken Aalst

## Samen koken en samen eten verbindt!

Wereldkeuken Bommelerwaard gaat regelmatig lokaal 'de wereld rond' in de kernen van Maasdriel en Zaltbommel. Ze doet dit met kookontmoetingen onder begeleiding van gastkoks uit verschillende werelddelen.

We ontmoeten elkaar bij deze maaltijden en delen verhalen over onze culturen. Elke maand staat een ander land centraal en koken deelnemers twee avonden een heerlijke maaltijd onder begeleiding van de gastkok. Op de tweede, laatste avond, kun je als gast bij de maaltijd aanschuiven. We eten dan samen in een grote groep met deelnemers en de gasten.



## Filipijnen: dinsdag 12 en 19 november

### Kom als deelnemer koken:

- **Tijd:** 12 en 19 november van 17.30 – 20.30 uur
- **Locatie:** Hervormd Centrum 't Kruispunt, Kerkpad 4, Aalst
- **Kosten voor deelnemers:** € 15,00 (2 x € 7,50)

### Kom als gast:

- **Datum:** 19 november van 19.00 – 20.30 uur
- **Locatie:** Hervormd Centrum 't Kruispunt, Kerkpad 4, Aalst
- **Kosten voor gasten:** € 12,50 voor een driegangenmenu met koffie/thee. Heb je wat minder te besteden, wees van harte welkom en betaal € 7,50. Geef dit dan even aan bij je reservering. Kinderen tot 12 jaar eten gratis mee.



De Wereldkeuken wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Zaltbommel, Provincie Gelderland, Welzijn Bommelerwaard, Stichting Kompas en particuliere giften.

## Aanmelden en reserveren

Er zijn een beperkt aantal plekken. Graag per mail reserveren: Katinka van Bekkum  
[wereldkeuken@kompasbommelerwaard.nl](mailto:wereldkeuken@kompasbommelerwaard.nl) / 06-43 41 91 35

[www.kompasbommelerwaard.nl](http://www.kompasbommelerwaard.nl)